

## Zondag 22 april

Hallo allemaal,

Na een heerlijk nachtje rustig doorgeslapen te hebben, hebben we vandaag nog een extra dagje rust om bij te komen van de reis. We beginnen nu toch wel echt te beseffen dat we er zijn en de spirit zit er weer volop in.

Vandaag dus nog een lui dagje voor de hectiek weer begint op de wereldkampioenschappen. Dit jaar spelen we in de Daly divisie. De lijst met onze tegenstanders uit deze divisie is te vinden via de volgende link:

<https://www.thebluealliance.com/event/2018dal>

Verder zijn we vandaag een kijkje gaan nemen bij het Fordmuseum. Wat een ervaring! Van oude auto's tot de Ford GT waarmee Le Mans in 2016 is gereden, van vliegtuigmodellen tot stoommachines en van klokwerken tot een wiskundetentoonstelling, alles hebben we met grote ogen bewonderd.



Na deze indrukwekkende ervaring zijn we Detroit ingegaan om een hapje te eten. Als afsluiter hebben we vanuit de peplemover het Cobocenter gezien. Hier moet het de komende dagen allemaal gaan gebeuren!



Met een volle buik en toch wel een beetje een jetlag gaan we tevreden ons bedje weer opzoeken. Tot morgen!

